

Bing, overboord en walvishaaien. Door Frank Boon, Oud officier TD

We zouden naar Waterford in zuid Ierland gaan. Deze stad ligt aan de rivier Suir. Omdat we al vrij laat aan kwamen bij de rivier monding en de squadron-commandant niet in het duister over de voor hem onbekende rivier wou varen, zijn we voor anker gegaan in de baai voor de rivier. s 'Avonds werd er bingo gehouden op het Lido dek.

De hoofdprijs van de bingo was gekoppeld aan het overboord springen van de winnaar. En wat gebeurde er? Onze commandant, Wally Diepering Ltz 2 OC, Indische jongen, won de bingo!!! Toen hij dan ook overboord moest springen zei hij: 'De commandant verlaat altijd als laatste het schip!' Dit was natuurlijk het sein voor alle aanwezigen op het Lido dek om de plomp in te springen gevolgd door de ouwe. Dit moet ongeveer 21.00 uur geweest zijn. Ik ben toen nog naar het halfdek gelopen om samen met een matroos de Dingy te water te laten om eventuele zwemmers die door de stroom zouden afdrijven, op te vangen. Gelukkig kwamen alle zwemmers heelhuids aan boord. Wat hadden we een lol. Toen we de volgende ochtend anker op gingen en in formatie one'' opstoomden zagen we, vanaf de brug, op onze koerslijn iets onderwater. Het bleek een zeker 6 meter lange walvishaai te zijn. Wow! Je kon nagaan wat er bij de bemanning gebeurde. Alhoewel er bekend werd gemaakt dat walvishaaien geen mensen aanvielen, daarna heeft niemand van de bemanning meer in zee gezwommen.