

Bezoek Hr. Ms. Brouwershaven in 1958 aan Brouwershaven door Frank Boon.

Deze foto werd gemaakt op 16 april 1958 toen de bemanning van Hr. Ms. Brouwershaven



op bezoek was in de plaats waarna het schip was genoemd. Als attentie werd een onklaar gemaakte contactmijn geschonken die op het marktplein werd geplaatst.

De commandant was een vlieger, de Ltz 2 OC Scheffer.

Ook was de Squadron commandant, de Ltz 1 Th. de Meester aanwezig.

Verder in het midden, achter de mijn kwartiermeester Postma.

Kpl machinist Steenberg, Kpl seiner Stam, machinist 1 Sliep,

Kpl elektromonteur de Wilde, matroos Spaans en machinist 1

Elvers. Helaas zijn de namen van de

andere aanwezigen mij ontschoten.

Op de foto is zichtbaar een afdak dat op 6 palen rust.

Ik zelf ben nog net te zien staande voor de tweede paal van links.

Toen we daar werden ontvangen op het stadhuis kregen we GEEN alcohol maar wel limonade en andere frisdrank en plakjes worst en blokjes kaas met een prikkertje. Het viel op dat er in het stadje en op het gemeentehuis helemaal geen jonge meisjes/vrouwen aanwezig waren.

Later hoorden we via via dat de burgemeester bekend had gemaakt dat de marine op bezoek zou komen en dat het verstandig zou zijn om alle meisjes/vrouwen binnenshuis te houden.

Die ruwe marine klanten konden wel eens niet van ze afblijven.

Hartelijke groeten van een ex stoker olieman, Frank Boon.