

“De oranje boei” door Herman te Pas.

Het was een geweldig mooie zomerse dag dat we met de AMS op de Noordzee lagen te dobberen terwijl er geen rimpeltje op het water te zien was.

Opeens riep een bemanningslid, hé jongens daar drijft een oranje boei en inderdaad op ongeveer 50 meter afstand lag hij mij aan te kijken met een blik van kom je me nog halen of niet. Hup klompschoenen uit en het pakkie zware Van Nelle met aansteker wegleggen en daar stond ik al op de reling.

De commandant stond op de open brug en schreeuwde iets wat ik niet kon verstaan en dat maakte ook niets meer uit omdat ik ondertussen de plomp al was ingedoken.

Ik heb ook niet meer omgekeken en deed alsof ik Oost-Indisch doof was.



Eénmaal bij de zogenaamde boei aangekomen bleek het een skipperball te zijn die er op het eerste gezicht puntgaaf uitzag. Het was toen een hele toer om dat toch wel grote ding met 1 arm zwemmend naar de boot te krijgen. Ondertussen stond de gehele bemanning bij de reling en natuurlijk inclusief de ouwe.

De ladder die tegen de schoorsteen hangt was al buitenboord gehangen en ik klom deze schoorvoetend op.

Wat de commandant aan het schreeuwen was wil ik hier niet herhalen omdat ik er dan steeds een storende piep tussen moet zetten.

Ik gooide de skipperball op het dek en het gezicht van de commandant veranderde van zwaar bewolkt met onweer in een mooie zomerse dag. Hij arresteerde de skipperball en onder luid gejuich van de bemanning hupte hij ermee over het dek. Dat was voor mij een dubbeltje op z'n kant of ik had een bakkie aan m'n kont gehad. Het bovenstaande is een waar gebeurd verhaal. Zeker weten want de ondeugende jongen was ik zelf.

