

## **'De vierde wasbak'** door Herman te Pas

*In de tweede helft van de jaren 60 in de vorige eeuw moesten we met de Hr. Ms. Bedum een AMS zoals de Bernisse een groot aantal historische zeilboten zogenaamde 'platbodems' begeleiden naar havens in België, Frankrijk en Engeland.*

*De Engelse haven die we binnen liepen was Torquay, een badplaats in het Zuid-Engelse graafschap Devon. Het ligt aan de baai Torbay aan Het Kanaal.*

*Aan boord was het toen gebruikelijk dat op zondagmiddag de toko open was en het gerstenat vond dan ook gretig aftrek mede vanwege de hoge temperaturen.*

*Wie de Bernisse kent weet dat zich in het voorschip de toiletruimte bevindt met aan stuurboord 3 wasbakken en daar tegenover een urinoir (pisbak) met daar weer naast een toilet voor de grote boodschap en tevens damestoilet. De pb en het toilet waren aan boord van de Bedum net als de wasbakken van roestvrij staal.*



*Ik stond mezelf aan 1 van de 3 wasbakken op te frissen toen een Engelse dame die op bezoek was naar het toilet ging. Na waarschijnlijk een kleine boodschap kwam ze het toilet uit en zag aan haar rechter zijde een in haar ogen wasbak met stromend water en stukjes witte "zeep" op de bodem. Voor ik maar iets kon zeggen stond ze haar handen te wassen in de pb met zoutwater en lekker ruikende geurblokjes. Het leven van een marineman eentonig? No way. Veel lezers zullen wel denken dat dit een sterk verhaal is. Nee hoor, waar gebeurt omdat ik daar zelf op de 1<sup>e</sup> rang stond.*