

## 'Foutje bedankt' door Herman te Pas

*Op een prachtige zomerdag varende in het Skagerrak vlak bij de ingang van het Oslofjord. Het wateroppervlak is spiegelglad en we moeten met onze AMS individueel oefenen met het uitzetten en weer oppikken van radarboeien. De boei werd op zijn plaats gehouden door een blok beton van 90 kg op de bodem en rechtop gehouden door 2 betonblokken van elk 45 kg die onderaan een houten paal van zeker 4 meter lang hingen, de paal ging midden door de boei en daarbovenop zat een radarbaken. Aan de boei zat een dik touw van ongeveer 2,5 cm*



*dik dat diende om de boei met een bootshaak bij de boot te houden.*

*Bij het binnenhalen ging het helemaal mis omdat het touw bij het achteruitslaan van de stuurboord schroef tussen de trosbeschermer kwam te zitten en omdat dat touw veel dunner was dan een tros, paste hij ertussen. Tja, even Apeldoorn bellen was geen optie, dus dan Herman er maar bijhalen. Er werd besloten om de Zodiac (rubberboot) buiten boord te*

*zetten en samen met de kwartiermeester ben ik toen bij de schroef gaan kijken. Het water was glashelder waardoor we het touw tussen de trosbeschermer konden zien zitten. Ik wilde wel proberen het touw weg te snijden maar eerst wilde ik dat beide hoofdmotoren uitgezet werden,*

*(ik denk dat verdere uitleg over het waarom overbodig is).*

*Schoenen en werkhemd uit en natuurlijk het pakje zware shag veiligstellen.*

*Ik werd aan een 'keesje'\* vastgebonden en met het vlijmscherpe mes van de kwartiermeester tussen mijn tanden naar de trosbeschermer achter de schroef gedoken.*

*Ik moest een aantal keren naar boven om lucht te halen want alles gebeurde zonder luchtflessen en duikbril. Tot op een paar centimeter na heb ik het touw eruit gekregen.*

*Nadat ik uit het water kwam bleken de vlijmscherpe schelpjes die op de sloopshuid zaten hun werk goed hadden gedaan op mijn rug. Later op de dag lagen we afgemeerd in Oslo en*

*de commandant schoof 's avonds een kratje bier bij ons onder de tafel. Hr. Ms. Woerden*

*(duikwerkschip) lag er ook en daar was 's avonds een feestje voor officieren en genodigden.*

*Onze commandant heeft daar flink staan opscheppen over een machinist bij hem aan boord die zonder duikuitrusting een touw uit de trosbeschermer gehaald had.*

*Hij was zeker vergeten wie verantwoordelijk was voor dat foutje.*

*\*Keesje = leren zakje met zand gevuld en verbonden aan een dunne lijn en wordt gebruikt om trossen af te geven.*