

Reis naar Italië ter escortering van het Koninklijk jacht 'Piet Hein' van 16 juli tot 7 september 1970.

'Cumolo, Cumolo, hier de Pietro over.....'

Een veel gehoorde oproep aan boord van Hr. Ms. Brouwershaven (de Cumolo) tijdens haar reis naar de Middellandse zee van 16 juli tot 7 september 1970. Doel van de reis:

escortering van het Koninklijk jacht 'Piet Hein' (de Pietro) en verbindingsplatform voor de Piet Hein.

Een oproep als boven luidde meestal de aankondiging in van een aankomst in of het vertrek uit één van de schilderachtige en meestal ook zeer exclusieve haventjes op Sardinië, Corsica of Elba.

Deze haventjes werden door de Koninklijke familie bezocht tijdens vaartochten die zij maakten vanuit het vakantieverblijf Porto Ercole in Italië.

De Brouwershaven was hiertoe op 16 juli vertrokken uit Den Helder met een voor deze schepen ongewoon grote bemanning i.v.m. de lange tijd die deze reis zou duren. Na een kort oponthoud in Brest (Frankrijk) ten gevolge van een ernstige 'ingewand stoornis' die met behulp van de Fransen en enige nieuwe onderdelen uit Nederland snel werden verholpen, werd Gibraltar bereikt. Het verblijf in Gibraltar was van zeer korte duur. Om precies te zijn 1 nacht. Op 30 juli arriveerde de Brouwershaven tenslotte in de voorlopige thuishaven Porto Santo Stefano, een plaatsje in de buurt van Porto Ercole. Naar goed Italiaans gebruik kwam de loods meer dan een uur te laat. De loods had een feestje gehad de avond tevoren en had zich verslapen. Porto Santo Stefano zelf echter was een bijzonder aangename thuishaven. We meerden af, in de laag, tussen de jachten die daar zeer talrijk aanwezig waren en al spoedig werden de nodige contacten gelegd, dit mede dankzij de duikploeg die we aan boord hadden en waarvan vele jachteigenaren dankbaar gebruik maakten om schroeven te wisselen en andere karweitjes op te knappen. De commandant had intussen zijn opwachting gemaakt bij de Koninklijke familie en via de adjudant van de prins vernamen we dat de Piet Hein de eerste twee weken niet zou uitvaren.



In die tijd konden dan ook de nodige uitstapjes gemaakt worden zoals bustochten naar Rome en in de buurt van Porto Santo Stefano. Autoritjes met de Italiaanse geheime dienst waarmee we, via de Nederlandse rechercheurs van de rijkspolitie die aanwezig waren ter bescherming van de Koninklijke familie, in contact waren gekomen en tenslotte met het schip een bezoek van enkele dagen aan Napels. Bijzonder goede contacten hadden we met de Nederlandse consul in Napels die onder

andere een cocktailparty aan boord organiseerde, en met de Italiaanse marine die een tegenontvangst met lunch verzorgde. Op 16 augustus begon de eigenlijke taak van de Brouwershaven toen we met de Piet Hein, met aan boord Hr. Ms. de Koningin, ZKH Prins Bernhard en een aantal gasten vertrokken naar Corsica en Sardinië, terwijl op de heenweg nog het eilandje Monte Christo werd aangedaan.

Voor de bemanning van de Brouwershaven vormde het hoogtepunt van de reis wel het informele bezoek dat Koningin en Prins, vergezeld van hun gasten, aan boord brachten. Het bijzondere karakter van dit bezoek werd nog versterkt door de omstandigheden waaronder het plaats vond, namelijk voor anker liggend voor een klein haventje op Sardinië, in de avond en met windkracht 7 á 8.

Vooral voor de Koningin en andere dames was het een heel avontuur. De gasten genoten zichtbaar van de rijsttafel en andere heerlijkheden die de kok en de hofmeester aan boord bereid hadden.

Het was al ver na middernacht toen de gasten weer van boord gingen. Een avond die de meesten van ons niet licht zullen vergeten en die de Koningin later het hoogtepunt van hun reis met de Piet Hein

noemde. Na dit hoge bezoek aan boord werd door beide schepen de terugreis aanvaard naar Porto Santo Stefano.

Nog eenmaal voeren beide schepen gezamenlijk uit, ditmaal voor een bezoek aan Elba, hierna zette de Piet Hein, met aan boord de bemanningsleden en hun echtgenotes koers naar Genua waar het Koninklijk jacht verscheept werd naar Nederland. De Koninklijke familie keerde per vliegtuig terug naar Nederland om daar in ietwat onrustiger sfeer het bezoek van president Suharto bij te wonen. De Brouwershaven tenslotte zette koers naar Nederland en arriveerde daar op 7 september na een voorspoedige reis die weliswaar onder heel wat slechtere weersomstandigheden geschiedde dan de heenreis.